

Fyrås 3:32

Fyrås Gård

Ägare Mats Gärd

Den ligger intill gamla häradsvägen, som var allmän väg fram till 1900-talet (då blir den dagens E45). Uppodling av marken påbörjades på 1860-talet, då två bröder delade sin hemgård, Fyrås nr. 3, som var en av gamla Fyråsbyns skattehemman.

Det blev Erik Olofsson, född 1839, och hustrun Brita, född 1844, som blev nybyggare på det som skulle bli denna vackra gård. De gifte sig 1867 och påbörjade ett gemensamt liv här, ett liv fyllt med arbete och slit som var nybyggarens lott. Från sin hemgård hade Erik med ett hus, som säkert var deras första hem. Det var från tidigt 1800-tal och rymmer idag gårdens café.

Den nya gården kallades "Erik Orsa gåln", efter sin ägare som var en arbetsvillig och redig karl, som fick mycket arbete utfört. Det var nog han som på 1890-talet byggde upp det stora bostadshuset, som pryder sin plats än idag. Det blir mågen Anders O. Jönsson, gift med dottern Gertrud, som 1894 övertar gården och den blir då "Anders Jönsa gåln".

Men efter några år dör Gertrud och även flera sorger drabbar Anders. Därför säljer han på 1930-talet till sin svåger Pål Karlsson med hustru Karin och den blir "Pål Karlsa gåln". Under Pål Karlssons tid byggs och odlas det och dagens gård formas. Sonen Ingvar Karlsson blir nästa ägare och sedan hans bror Tage Karlsson. Därefter följer en tid av olika ägare, som brukar gården under längre och kortare perioder.

På 1970-talet fick gården ett uppsving då Ove Jönsson och hustrun Eva kom hit och startade Fyrås Ägg, som var något nytt i våra trakter. Förutom nybyggnation för äggproduktionen lade de ner mycket arbete på gårdens hus och ägor. Efter en mycket förtjänstfull tid i Fyrås flyttade Ove och Eva till Hammerdal.

Turligt nog fick gården nya ägare, som fortsatte att driva Fyrås Ägg. Det var Kerstin och Leif Karlsson som 1998 blev gårdens brukare. När de efter några år ville dra ner på arbetstakten och flytta till ett mindre boende blev gården åter till salu. Så det var denna annons som fångade Mats Johanssons intresse i ett skede när han ville förändra sitt liv.

År 2007 blev det alltså Mats som hade gårdens nycklar i sin hand. Med sig i bagaget hade han många idéer, optimism, arbetsglädje, framtidstro och inte minst stort kunnande och ekologiskt intresse. Nu producerar gården KRAV-ägg bl.a och satsar på besöksnäringen med såväl café som mat, något som Mats är väl förtrogen med från sina tidigare jobb.

LYCKA TILL
med ditt livsverk!
från Berit